

*Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten. Hebreëën 13:5*

Heer God, dank voor Uw genade en zorg voor mij en dat U altijd bij mij bent. Leer me te beseffen dat U alles wat in mijn leven gebeurt in handen hebt en er altijd bent. Help me om Uw Woord in mijn leven toe te passen en U steeds in mijn gebed te zoeken, laat mijn leven ook vandaag U toegewijd zijn. In Jezus naam. Amen.